

WANDELSPORTVERENIGING "DE LAATSTE LOODJES"

Z A A N S T A D

OPGERICHT 19 APRIL 1935



DLL-INFO 03 - 2012 SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER

WANDELEND ACTIEF VERDER, OOK IN 2012

SPONSORWANDELING SCHOOLSE DUINEN

MIJN DUIN WANDELTOCHT



Op 26 augustus organiseren twee wandelverenigingen een grootse wandelsponsortocht voor Stichting Mijn Duin. De Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland Hoorn en "De Jeep" uit Alkmaar hebben de handen ineengeslagen om geld bij elkaar te wandelen.

Alle wandelaars uit Noord-Holland worden opgeroepen mee te doen aan deze sponsortocht. Het is van groot belang dat de Schoolse duinen worden hersteld en er preventief kan worden opgetreden bij brand. Daarom zetten de organisatoren hoog in en willen bereiken dat er minimaal 1 waterput (kosten € 15.000) opgehaald wordt.

5 wandelroutes

Bijna iedereen kan meedoen, want er zijn korte en lange afstanden. De routes voeren natuurlijk door de prachtige Schoolse duinen van Staatsbosbeheer. Onderweg zijn er rustplaatsen waar u wat kunt eten en drinken.

Start

De Mijn Duin Wandeltocht start vanuit de hagelnieuwe Sporthal De Blinkerd in Schoorl. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de Sporthal (250 plaatsen) en in het centrum van Schoorl. U kunt zich inschrijven via www.inschrijven.nl.

De start van de 25 km is tussen 08.00 – 10.00 uur. Van de 20 km tussen 08.30 – 10.00 uur. Van de 15 km tussen 08.30 – 11.00 uur. Van de 5 km en 10 km tussen 09.30 – 12.00 uur. De Finishlocatie sluit om 18.00 uur

Kosten Sponsoring

Kosten: € 5,- pp, waarmee iedere wandelaar 5 M2 Schoolse duin adopteert.

Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt via www.mijnduin.nl en de websites van de organiserende verenigingen. www.sportwandelschool.nl en www.dejeep.nl

Doe dus mee!

Met deze bijzondere sponsorwandeltocht geven vele betrokken deelnemers en verenigingen hun steun aan Stichting Mijn Duin om geld in te zamelen en om anderen aan te zetten tot het organiseren van acties. Met een speciale sms of e-mail kan u eenvoudig en snel, nieuwe deelnemers op de hoogte brengen van de Mijn Duin Wandeltocht. Mond op mond reclame kan natuur ook toezicht

Het bestuur van de stichting Mijn Duin zal er strikt op toezien dat de gelden alleen beschikbaar komen voor projecten waarmee het gebied wordt opgeknapt (er staan bijv. nog 1000-en verbrande bomen) én die brandpreventie bevorderen. De aanleg van bluswater is niet meer dan logisch. Maar per bluspunt is maar liefst €15.000,- nodig.

Inschrijven

Deelnemers kunnen zich voor- inschrijven via www.inschrijven.nl. Op de dag zelf is na-inschrijven mogelijk, maar kost de deelnemers 1 euro extra.

Klik >> [hier](#) << voor de voor- inschrijving.

Let op! Deze wandeling is GEEN wandeling van "De Laatste Loodjes", maar van de "Stichting MijnDuin". Wel is er medewerking verleend door leden van onze vereniging.

BESTUUR:

Piet Aafjes	Voorzitter	075-6284332	voorzitter@wsvdelaatsteloodjes.nl
Cees Moerbeek,	Secretaris	075-6421634	info@wsvdelaatsteloodjes.nl
Margreet Groenendijk,	Penningm.	075-7727737	penningmeester@wsvdelaatsteloodjes.nl
Ed v.d. Hout,	Ledensecr.	075-6425130	ledensecretaris@wsvdelaatsteloodjes.nl
Hans van der Ham,	Webmaster	075-6310779	webmaster@wsvdelaatsteloodjes.nl
Dick Koning,	Algemeen	075-7714299	info@wsvdelaatsteloodjes.nl
Wouter Geerlings,	Redactie	075-6175088	redactie-dll-info@wsvdelaatsteloodjes.nl

Rekening 9 0 5 2 4 8 t.n.v. W.S.V. De Laatste Loodjes te Zaandam

Actuele website www.wsvdelaatsteloodjes.nl

Heeft u een e-mail adres? e-mail adres gewijzigd? Svp doorgeven aan Ed van der Hout.

ledensecretaris@wsvdelaatsteloodjes.nl

Wij kunnen u dan van actuele zaken op de hoogte houden.

INHOUD DLL-INFO NR. 03 - 2012

Pag. 01	Voorblad – Sponsorwandeling Schoorlse Duinen
Pag. 02	Bestuur – Inhoud - Ledennieuws
Pag. 03	In memoriam - Contributie 2013
Pag. 04	Leden in het nieuws
Pag. 05	Resterende DLL wandelingen in 2012
Pag. 06	Vooruitblik - Bus-wandeltocht Giethoorn 15 september
Pag. 07	Buswandeltocht Giethoorn 15 september - Wandeluren Competitie
Pag. 08	Wandelverslagen DLL-tochten
Pag. 17	Wandelervaringen van leden – JAARLIJKS BUS-UITJE - Varia
Pag. 18	Shirtjes en Petjes - Gedicht Tine Douma.

LEDENNIEUWS.

Als nieuwe leden heten wij van harte welkom:

Uit Assendelft: Helen Hoogenboom, Ronald Hoogenboom.

Uit Heemskerk: Sander Paap.

Uit Krommenie: Jan Passchier, Gerard Rozemeijer.

Uit Limmen: Marga Kaandorp.

Uit Purmerend: Henk Donk, Anja Donk-Smal.

Uit Wormer: Truus Joosten.

Uit Wormerveer: Bert Bakker, Rob Zwart.

Uit Zaandam: Corrie Deswert, Marina Konijn-Keizer, Jannie Blank, Erna van den Heuvel, Albert Brinkman, Harmen Meijer, Fred Beekmans, Sylvia Dreves, Nel Daas.

Jammer genoeg moeten wij het lidmaatschap beëindigen van:

Dhr. M.H. Bottelier uit Krommenie, Mevr. A.P. Dijkman-Dulkes uit Beverwijk, Mevr. C. Dik uit Wormerveer, Mevr. M.V.M. Lugtenberg uit Amsterdam, Mevr. A.W.G. Mizee-Meijer uit Limmen, Mevr. M. Renders uit Zaandam, De heren B. de Rijk, G. de Rijk, M.F. de Rijk en mevr. N. de Rijk-Ris uit Assendelft, Dhr. H. Schiphorst en mevr. J.D. Slauderof uit Assendelft, Mevr. O.C. van der Stoel uit Wijdewormer, Mevr. F. Tump-de Haas uit Wormerveer, Mevr. D.B.V. Zwart-de Wit uit Wormerveer, Mevr. P.G. Zwart-Last uit Wormerveer.

IN MEMORIAM CORRIE SUURMOND,

Op 16 mei 2012, een week voor haar 65^{ste} verjaardag, is overleden ons lid Corrie Suurmond uit Zaandijk. Wij ontvingen dit bericht via het Bondsbureau. Corrie was lid sinds 26 juni 2009. Wij condoleren haar familieleden met dit verlies en wensen hen heel veel sterkte toe.

Het bestuur.

IN MEMORIAM TINE DOUMA

Met droefheid hebben wij kennis genomen dat op 8 augustus 2012 Tine Douma op 61 jarige leeftijd is overleden.

Tine was sinds 15 april 2007 lid van De Laatste Loodjes en heeft zich vanaf dat moment zeer verdienstelijk gemaakt achter de inschrijftafels van de Eveen Herfsttocht en de Molen en Merentocht.

Wij verliezen in haar een trouw lid waar wij altijd op konden rekenen als we een beroep op haar deden.

Wij wensen Goof en naaste familie veel sterkte toe.

Dat Tine moge rusten in vrede.

Het bestuur van WSV De Laatste Loodjes



CONTRIBUTIE 2013.

Zooooo..... niet te laat hoor !!!!!

Nee, maar nog een paar maandjes en het is weer zo ver.

2013 nadert ongemerkt weer met rasse schreden en als u bedenkt dat onze penningmeester Margreet nog amper een maand geleden achter de contributie voor 2012 liep "aan te vangen" hebben wij een verzoek aan u en wel om de contributie te voldoen vóór 1 december.

In de Algemene Leden-Vergadering in maart j.l. is ook voor 2013 het jaarlijkse contributiebedrag voor leden vastgesteld op € 10,00 per volwassen lid en op € 5,00 voor jeugdleden (Tot en met 15 jaar).

U kunt uw contributie betalen bij het deelnemen aan één van onze wandeltochten maar als u via internet bankiert is het net zo makkelijk om het rechtstreeks via uw bank over te schrijven.

U kunt de betalingsopdracht na het lezen van dit bericht meteen aanmaken en "klaarzetten" door de verzenddatum te bepalen op bijvoorbeeld 15 of 20 november.

Zie website www.wsvdelaatsteloodjes.nl/lidmaatschap

Rekeningnummer 9 0 5 2 4 8 t.g.v. W.S.V. De Laatste Loodjes, Zaandam.

U kunt het dan niet meer vergeten en het bespaart onze penningmeester vele mailtjes en/of telefoontjes.

Onze ledensecretaris moet ruim voor het nieuwe jaar het ledenbestand opgeven aan de N.W.B. en per lid een vast bedrag afdragen. Indien u uw lidmaatschap zou willen beëindigen maar dit niet tijdig aan ons doorgeeft (voor 1 november) betalen wij de afdracht aan de N.W.B. zelf als vereniging.

Als wij na diverse herinneringen de contributie nog niet hebben ontvangen moeten we die mensen helaas uitschrijven als lid maar de afdracht aan de bond is al wel geschied. Dat geld is dus "weg".

Laat het zover alstublieft niet komen.

LEDEN IN HET NIEUWS (mei t/m juli 2012)

Wat hebben sommige leden van De Laatste Loodjes toch heel andere bezigheden dan wandelen.

Natuurlijk hebben wij er geen weet van wat iedereen zo in zijn vrije tijd doet. Wij moeten het hebben van berichten in de plaatselijke pers en dat was weer niet zuinig in de afgelopen periode.

In het Noord Hollands Dagblad (NHD) van 1 mei verschijnt in de rubriek '25 jaar geleden' een portret van **Wout van Diermen** uit Wormer. De ex-politieman haalt in het bijbehorende artikel herinneringen op uit zijn 37-jarig dienstverband bij de politie. Eerst als 'veldwachter' in Avenhorn, later als hoofd van de sectie milieu van het korps Zaanstreek-Waterland. Tijdens zijn tweewekelijkse speurtochten per vliegtuig ziet hij wel eens andere dingen dan alleen milieuovertredingen. Zo redt Wout op een keer twee drenkelingen uit de Gouwezee.

"Monumenten Spreken" is een Stichting met als doelstelling om mini documentaires te maken van de verhalen achter de 27 oorlogsmonumenten in de Zaanstreek. Odd Fellows Zaanstreek-Waterland staat volledig achter deze doelstelling en heeft met de verkopen van Paasbroden € 4.000,00 bijeen gebracht. **Ron Sman** uit Zaandijk, voorzitter van de Odd Fellows, mag op 5 mei bij het monument op de Zaanweg, de cheque overhandigen aan de voorzitter van de Stichting. De Zaankanter van 16 mei doet hiervan uitgebreid verslag.

In het voorjaar zijn de meiden van Blauw Wit MB1 uit Westknollendam kampioen geworden in de voorjaarscompetitie. De toen nog 14 jaar jonge **Naomi Kat** uit Wormerveer is helemaal gek van voetbal en dan werkt zo'n kampioenschap natuurlijk mee om nog gemotiveerder aan een wedstrijd te beginnen. De kampioensfoto prijkt zowel in het NHD van 13 juni als in het Zondag Ochtend Blad van 17 juni.

Op 23 juni staan de uitzendingen van RTV-NH helemaal in het teken van de intocht van de Alkmaarse Vierdaagse. De enige DLL'er die ons opvalt is **Alice den Daas** uit Assendelft. Zij laat zich de laatste meters door twee kaasdragers over de meet dragen. Alice had een prijs gewonnen en was ingeloot in de Plus wandelgroep van 20 personen die 4 dagen lang gratis in Hotel Zuiderduin mochten verblijven en gratis busvervoer naar startplaatsen kregen en weer terug naar het hotel in Egmond aan Zee. Hoewel Alice drie dagen lang in volledig DLL-tenuue liep, was zij aan haar sponsor verplicht, om op de laatste dag in Plus-tenuue te lopen en daarbij ook nog eens in beeld te komen als 'Edammer kaasmeisje'.

Het nieuwe Wandel Magazine van de NWB doet er alles aan om een volwaardig wandelmagazine te worden. 'Stuur in en Win' is een actie die meteen door **Lenie de Ruiter** uit Zaandam is opgepakt. Zij stuurt een foto in waarop zij te zien is als wandelaar op het water. In het julinummer wordt deze foto als winnaar gekozen en Leny beloond met een paar wandelschoenen.

'Vier vissende vrouwen aan de waterkant' kopt het Dagblad Zaanstreek van 14 juli. Op de bijgeplaatste foto zien wij naast **Jannie Brouwer** ook nog buurman **Gerard Leeuwerink**, beiden uit Wormer. Als we het artikel goed lezen, komt er van vissen niet veel terecht. "Wij vissen juist om het sociale contact", aldus Jannie, "gewoon gezellig". Vaak halen zij anekdotes op en liggen dan slap van het lachen.

In de Welsaen Gids 2012/2013 – Editie Zaanstreek valt ons op pagina 28 een foto op, waarop **Alena Horváthová** samen met nog vier andere dames staat afgebeeld. De daarbij geplaatste teksten slaan allemaal op taalcurssussen, zoals Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

De Vierdaagsen van Apeldoorn en Nijmegen zijn weer achter de rug. Over Apeldoorn weinig nieuws. Daar lopen maximaal 3500 wandelaars hun rondjes. Meer deelnemers kunnen de bospadjes ook niet verwerken. Nee dan Nijmegen.

Daar komt tenminste volk op af, zowel op de parkoersen als aan de zijlijn. Voor de redactie van het Dagblad Zaanstreek aanleiding om gedurende die vier dagen langs de route aanwezig te zijn en te schrijven over de belevenissen van Zaanse wandelaars.

Dag voor de start - het NHD van 17 juli:

André Uitermark uit Krommenie is het eerste 'slachtoffer' die zijn zegje mag doen. Hij heeft vorige week met goed gevolg vier keer 40 km in Apeldoorn volbracht en loopt nu voor de tiende keer in Nijmegen dagelijks veertig kilometer in een peloton met 30 oud-mariniërs.

Dag 1 – het NHD van 18 juli:

Fred Rutten uit Zaandam doet elke week aan kracht- en conditietraining maar wandelen is zijn andere passie. Hij doet dit jaar voor de 24^e keer mee. Heeft jarenlang de 50 en 40 km gelopen maar mag nu, gelet op zijn leeftijd, terugvallen naar de 30 km. Fred vindt in wandelen vooral ontspanning. "Het is heerlijk om met jezelf bezig te zijn in de natuur. Dan vergeet je alle narigheid. Iemand die van de stress af wil, moet gaan wandelen."

Dag 3 – het NHD van 20 juli:

Na een paar goede wandeluren barst een noodweer los. “Ondanks het waterballet was het één groot feest”, vertelt **Ben Hooijschuur** uit Koog aan de Zaan. Ben is bezig aan zijn achtste Vierdaagse en **Anke Hooijschuur** gaat voor haar negende kruisje. De Kogers lopen de laatste jaren voor de Ronnie Tober Foundation en zijn herkenbaar aan een groen shirt. De 29 deelnemers van de Foundation leggen op de laatste dag met vlaggen samen de laatste kilometers naar de finish af.

Dag 4 – het NHD van 21 juli:

“Een makkie”. Zo kijkt **André Uitermark** terug op zijn tiende van Nijmegen. Vandaag kon ie in zijn shirtje wandelen. “Dat is veel lekkerder dan afgelopen week met al die regen”. Op de slotdag verzamelt het peloton zich vijf kilometer voor de eindstreep om daarna gezamenlijk achter de Marinierskapel, met vier man breed over de Annastraat naar de finish te marcheren.

En dan tot slot.

“De Zaanstreek is uniek”, kopt het Dagblad Zaanstreek van 30 juli. In een nieuw tweedelig geschiedenisboek van de Zaanstreek wordt de vraag beantwoord of het nou allemaal wel zo geweldig was als Zaanse graagdoers graag doen geloven. Was de molenindustrie nou echt zo uniek? Was de Zaanstreek nou echt wel zo rood? Was de Zaanstreek wereldleider in de papierindustrie? Is dit allemaal dik aangezet en overdreven?

Initiatiefnemer voor het maken van dit boek is **Ron Sman** uit Zaandijk. Als voorbeeld noemt hij de houtverwerking en scheepsbouw in de 17^e en 18^e eeuw. Er was geen regio of stad in de wereld die zich op gebied van scheepsbouw met de Zaanstreek kon meten. Het was niet voor niets dat Czaar Peter juist hier naar toe kwam.

Wat je nu nog met die wetenschap kunt? Als we kijken naar toerisme, dan hebben we wel molens om te laten zien. Het zou nog mooier zijn als we de reeks compleet kunnen maken met een scheepswerf van bijvoorbeeld fluitschepen, die hier vroeger met honderden tegelijk werden gebouwd en de hele wereld overgingen.

RESTERENDE DLL-WANDELINGEN IN 2012.

Midweekse dagwandelingen in 2012

Altijd op een **wisselende dag** en een **andere startlocatie**. De afstand bedraagt ca. 10 km. Inschrijven vanaf 09.15 uur. De **gezamenlijke** start is om 10.00 uur precies. Kosten € 2,50. DLL leden € 1,00. Er wordt gezamenlijk gewandeld en het tempo ligt tussen de vijf en zes kilometer per uur.

Donderdag 13 september

De INVERDAN ROUTE

Startplaats: **BUURTCENTRUM DE ZESKANTER**
Nieuwendamstraat 2a – 1507 JE ZAANDAM

Vrijdag 26 oktober
In de Herfstvakantie.

De HERFST ROUTE

Startplaats: **DE VRIJBUITER**
Stormhoek 17 – 1506 SW ZAANDAM

Maandag 19 november

De WOUDPOLDER ROUTE

Startplaats: Buurtcentrum **DE PELIKAAN**
Kervelstraat 185a – 1562 AJ KROMMENIE

Dinsdag 18 december

De OLIEBOLLEN /SNERT TOCHT

Startplaats: **DTS Clubhuis ‘DE TROTS’**
Zuiderweg 72b – 1456 NH WIJDEWORMER

En natuurlijk de weekendtochten:

zaterdag	18 augustus	4e Kalverpoldertocht	4 routes
zondag	7 oktober	9e Evean Herfsttocht	4 routes

en als speciale activiteit:

zaterdag 15 september Bustocht - wandeling te Giethoorn

Een gevarieerd programma ‘VOOR ELK WAT WILS’

Midweekse avondwandelingen in 2012

Ook voor 2012 hebben wij in het voorjaar en in de zomermaanden een viertal avondwandelingen voor de woensdagavond op het programma staan. Ook hier hanteren we hetzelfde concept als overdag. De afstand bedraagt ca. 10 km. De start is om 19.00 uur precies. Inschrijven vanaf 18.15 uur. Er wordt gezamenlijk gewandeld.

22 augustus **VOLKSTUINEN bij AVOND – 1507 BS** **ZAANDAM**
In zomervakantie: Startplaats: Volkstuincomplex **JAN VROEGOP – RINGWEG 280**

21 december **EXTRA in de Kerstvakantie een route van ca. 7 km:**
vrijdag **KERSTLICHTJES TOCHT – 1541 LZ KOOG A.D. ZAAAN**
Startplaats: Clubgebouw **TTM SIMSON – WEZELSTRAAT 15**

VOORUITBLIK KOMENDE WANDELTOCHTEN.

(Z)aan de Wandel op zondag 9 september 2012.

Op zondag 9 september a.s. vindt voor de tweede maal in successie het prachtige wandelevenement (Z)aan de Wandel plaats. Startpunt is dit jaar het St. Michael College aan de Leeghwaterweg in Zaandam, net naast het Zaans Museum. Het doel van dit evenement is, zoveel mogelijk geld in te zamelen t.b.v. borstkankeronderzoek.

De wandeltocht voert door het mooie polderlandschap van Zaanstad en Wormerland. Je loopt o.a. langs het typisch Zaanse buurtschap Haaldersbroek en over de Zaanse Schans. Genoeg te zien onderweg dus! Voor de 10 en 20 km wandelaars zijn er onderweg gezellige pitstops waar je even kunt pauzeren. Voor gezonde snacks en drinken wordt gezorgd. Elke deelnemer ontvangt een (Z)aan de Wandel T-shirt. De parkoersen zijn gemaakt door Cees Moerbeek, reden temeer voor alle DLL'ers om te gaan genieten van een dagje 'Mooi Zaanstad' voor het goede doel.

Er kan alleen tot eind augustus vooruit worden ingeschreven via www.zaandewandel.nl.

Het inschrijfgeld bedraagt voor de 5 km - € 7,50; voor de 10 km €12,50; voor de 20 km € 15,00.

Alle inschrijfgelden komen rechtstreeks ten goede aan ASister's Hope, die de totale opbrengst doneert aan het NKI/AVL ten behoeve van borstkankeronderzoek.

Leuk voor jou, goed voor een ander!

Zie ook www.asistershope.org en sponsor nicht Jolanda van onze redactrice Cilia Gravemaker. Jolanda heeft zelf helaas deze ziekte en wil graag meedoen aan de door de stichting georganiseerde sponsorwandeling van 2 x 30 km. op 6 en 7 oktober maar daarvoor moet zij dan een sponsorbedrag van € 1500,00 opbrengen. U kunt Jolanda sponsoren door een klein bedrag te doneren op haar persoonlijk deelnemersnummer W 724.

WANDELEN OP HET MIDDELEEUWS SPORENPAD. (TUSSENDOORTJE)

Op woensdag 19 september staat het laatste Tussendoortje van 2012 op het programma. In 2007 schreef het Landschap Noord-Holland een prijsvraag uit, wie het leukste wandelommetje in onze provincie kon bedenken. Uit maar liefst 44 ideeën koos de jury uiteindelijk voor het Middeleeuws Sporenpad. Het ommetje brengt de wandelaar door de duizend jaar oude Zeevang, een uitgestrekt veenweidegebied tussen Edam en Hoorn. Het was een helder plan maar het duurde nog tot juli 2009 voordat het pad officieel in gebruik kon worden genomen.

Eén van de mogelijke startplaatsen zou het dorp Kwadijk geweest zijn maar aangezien daar geen horecagelegenheid voor handen is, viel de keuze op het Wapen van Middellie. Middellie ligt niet direct aan de route, maar na ruim twee kilometer pikken we de gemarkeerde route op in Kwadijk.

Vandaar gaat het noordwaarts over de weg waar van de dertiende tot in de zestiende eeuw inwoners van Kwadijk jaarlijks in processie van hun kerk in Kwadijk naar de plaats liepen waar vroeger in het verlaten dorp Drey een kerk had gestaan. Door vandaag het Sporenpad te lopen, wordt deze historie in ere gehouden.

Na het dorpje Hobrede lopen we de weilanden in en steken middels een trekpontje (voor maximaal 6 personen) het ontwateringsslootje De Wijzend over. Daarna gaan we verder langs de spoorlijn en later langs de Beemsterringvaart waar we afscheid nemen van het Sporenpad. In Oosthuizen gaan we ons voorbereiden op de 'Kijk over Koge en Dik Trom Route'.

Ook dit pad gaat over hekjes en door weilanden ten zuiden van Etersheim. Bovendien mogen wij opnieuw in groepjes van zes over maar liefst twee trekpontjes.

Na een kleine dertien kilometer bereiken we rond 12.15 uur onze rust in het Bezoekerscentrum De Breek. Deze post zal speciaal voor ons geopend zijn en heeft koffie, thee, frisdrank en appeltaart in de aanbieding. Tegen het consumeren van onze zelf meegebrachte boterham wordt geen bezwaar gemaakt.

Na de rust gaan we richting IJsselmeerdijk en vandaar zuidwaarts richting Warder. Liefhebbers van gras en uitzicht kunnen hun hart ophalen op de dijk. Na het centrum van Warder gaan we de lange verkavelingswegen volgen die ons uiteindelijk na bijna 23 km weer terug brengen bij het Wapen van Middemie.

Opgave zoals gebruikelijk telefonisch of per email bij Cees Moerbeek. We reizen met eigen vervoer. Mensen zonder vervoer moeten dit even melden. Er zijn altijd wel personen die alleen in de auto zitten en best iemand anders mee kunnen nemen.

De start is om 10.00 uur precies vanuit Het Wapen van Middemie – Brink 1 – 1472 GB Middemie. Je kunt daar terecht vanaf kwart over negen.

De 'Saens Skoon' tocht van WS78 op zaterdag 20 oktober 2012.

Wie wat verder wil wandelen dan de vele door onze vereniging aangeboden tochten van 10 tot 20 km kan op zaterdag 20 oktober a.s. in Wormer aantreden voor een 40 km tocht door de Zaanstreek. Het parkoers is bedacht door Cees Moerbeek die in het verleden zijn sporen bij de organiserende vereniging WS78 ruimschoots heeft verdiend. WS78 is een landelijke wandelsportvereniging die in de maanden oktober tot en met maart een serie van tien wintertochten van 40 km organiseert. In de 35 jaar dat WS78 bestaat, is het nog nimmer voorgekomen dat er tochten afgelast moesten worden wegens erbarmelijke weersomstandigheden. In principe gaat de wandeltocht dus altijd door.

De start is vanuit C.R. Batavia aan de Veerdijk te Wormer. Starttijd is om 09.00 uur. Er kan vanaf 08.00 uur worden ingeschreven.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Voor DLL-leden €4,50. De verzorging op de eigen posten is bij de prijs inbegrepen. Na 11 km is er soep in Zaandijk, na ruim 30 km koffie of thee in Assendelft en na 35 km fruit in Krommenie. Na 21 km is er voor eigen rekening een horecarust in het Wapen van Assendelft.

Voor meer informatie www.ws78.nl.

BUS-WANDELING TE GIETHOORN Zaterdag 15 SEPTEMBER.

Zaterdag 15 september gaan we **wandelen** in Giethoorn in Overijssel.

De te lopen afstand is maximaal 15 km maar men mag ook 10 km lopen.

De kosten voor deze busreis en inschrijfgeld bedragen € 17,50 p.p. Medaille niet inbegrepen.

In overleg met de firma Hellingman zijn de vertrektijden als volgt:

08.00 uur oude NS station krommenie bij de Remise

08.05 uur NS Wormerveer

08.10 uur NS Koog/Zaandijk

08.15 uur NS Koog Bloemwijk

08.20 uur oude busstation Zaandam

08.30 uur NS Kogerveld

Wilt u ongeveer 10 minuten voor vertrek aanwezig zijn.

U kunt zich opgeven bij Dick Koning 075 - 7714299

of via de mail d.koning9@upcmail.nl met vermelding van uw opstapplaats.

Het inschrijfgeld kunt U betalen op gironr.905248

t.n.v. De Laatste Loodjes Zaandam. (ZIE PAG. 2).

Onder vermelding van Giethoorn.

Uw inschrijving is compleet na ontvangst in het inschrijfgeld.

Introducés mogen mee op voorwaarde dat er nog ruimte in de bus is.

Zij betalen € 20,00

Leden hebben voorrang.

DE WANDELUREN 'COMPETITIE'

Twee jaar geleden hervatten wij de zogenaamde 'wandelingen competitie' met 12 personen. Verleden jaar was met 21 deelnemers de belangstelling bijna verdubbeld en dit jaar gaan maar liefst 34 leden van De Laatste Loodjes op voor Goud, Zilver of Brons.

Zoals bekend is nog steeds de doelstelling om in één jaar tijd, in ons geval het kalenderjaar 2012, 300 uur of meer te lopen voor een gouden schoentje, 200 uur maar minder dan 300 uur voor een zilveren schoentje en 100 uur maar minder dan 200 uur voor een bronzen schoentje.

Dat er veel fanatieke wandelaars onder onze leden zijn, is bekend. De tussenstand per 15 juli laat dan ook aan duidelijkheid niets te wensen over maar we hebben nog 5 maanden te gaan. Er kan nog van alles gebeuren.

De wandelurencompetitie verloopt boven verwachting.

Van de 34 deelnemers zijn per half juli al zes personen die de gewenste 300 wandeluren bereikt hebben en zich dus al verzekerd hebben van een **gouden schoentje**.

Dat zijn:

Cor Brassier	413	Thea Warmerdam	357	Bertus Burger	349
Thea Breman	336	Henny Zwart	301	Tini Neves	300.

Al zeker van zilver, maar nog zeer kansrijk voor goud zijn:

Hans van der Ham	284	Olga Smit	270	Willem Deumer	251
Jan van Eig	232	Thea van Delft	225	Ria Heijnen	225
André Uitermark	225	Nelleke Havik	217	Johan Hut	216
Dick Koning	215	Martien Havik	204.		

Al zeker van brons, zeer kansrijk voor zilver en nog op schema voor goud zijn:

Anita Hooijschuur	194	Henk Schaap	190	Yvonne Boer	190
Elly Bosman	179	Anke Hooijschuur	148	Ben Hooijschuur	141.

Al zeker van brons en kansrijk voor zilver zijn:

Hanneke Goezinne	137	Luigia Westerveld	126	Mascha Westerveld	116
Marion Molenaar	111	Trix Kuik	104.		

En tenslotte al bijna zeker van brons en enkelen kansrijk voor zilver zijn:

Margreet Groenendijk	95	Cees Moerbeek	92	Cilia Gravemaker	88
Hennie Sheotahul	80	Yvonne Lutgerink	79	Piet Henkes	76.

Tot de volgende tussenstand per 15 oktober a.s.

Cees

WANDELVERSLAGEN VAN GEHOUDEN DLL-TOCHTEN:

30^{STE} MOLEN- EN MEREN WANDELTOCHT. 12 – 13 MEI.

Het weekend van 12 en 13 mei 2012, de dertigste editie van de Molen en Meren Wandeltocht, georganiseerd door W.S.V. "De Laatste Loodjes". Ik wil deze keer het wandelverslag kort houden en meer aandacht schenken aan de vele vrijwilligers die deze tocht tot een succes hebben gemaakt.

Zoals gewoonlijk is de start beide dagen vanuit de TRIAS VMBO School in Krommenie waar de eerste wandelaars om 08.00 uur van start gaan voor de 20, 25, 30 of 40 km, de 5,10 en 15 km gaat om 09.00 van start voor hun tocht. Het weer is beide dagen prima, hoewel er zaterdag een stevige, frisse wind staat en we in de middag worden overvallen door een klein regenbuitje. De korte afstanden blijven in de buurt van Krommenie en Krommeniedijk met als uitschieter de 15 km die ook langs het Alkmaarder- en Uitgeestermeer liepen om na de rust bij Kanoverhuur De Aker weer richting Krommenie te gaan. De langere afstanden gaat verder naar Uitgeest, Castricum, en Heemskerk om via Assendelft terug te keren naar Krommenie waarbij de 40 km nog een lusje maakte vanuit Uitgeest naar Akersloot om van daar naar Castricum te gaan.



Een incident doet de feestvreugde een beetje drukken. Een wandelaar valt 'zondagmiddag van de stenen buitentrapp en wordt met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Beverwijk gebracht. We hopen van harte dat de verwondingen meevallen en dat hij spoedig zal herstellen.

Ik wil de familie Beijer danken voor het beschikbaar stellen van de ruimte voor een verzorgingspost.

Nog wat gegevens van de M&M 2012. Het aantal deelnemers bedroeg 861, waarvan 547 op zaterdag en 314 op zondag.

Ondanks het minste aantal deelnemers van de laatste 6 jaar is het gemiddeld aantal deelnemers, over 30 edities gerekend, met 3 gestegen naar 781. Een positief geluid dus.

Ook positief waren gelukkig de reacties van de meeste wandelaars.

Wij kregen bezoek van 5 verenigingen. Dat waren Olympia uit Soest (7), DJO uit Lisse (48), Radboud uit Medemblik (20), de Haringstadters uit Enkhuizen (11) en de ZBSV uit de Koog (12). Ook In Tempo uit Kolhorn stuurde een flink aantal leden individueel naar Krommenie. Van De Laatste Loodjes telden wij 170 leden onder de inschrijvingen.

Verder noteerden wij deelnemers uit Noord-Brabant (Best, Oosterhout en Prinsenbeek) en uit Overijssel (Harfsen, Zwolle en Steenwijk).

Nu iets over de vrijwilligers, de kurken waarop een vereniging blijft drijven.

Na vele jaren diverse wandeltochten te hebben gelopen leek het ons, Ans en Willem, wel leuk om ons voor zondag op te geven als vrijwilliger om zo eens achter de schermen te kijken bij het organiseren van een wandeltocht en ik kan jullie vertellen dat het ons verbaasde dat er zoveel kwam kijken om het een en ander goed te laten verlopen, daarom zijn blij dat we ons steentje konden bijdragen.

Ik zal de vele vrijwilligers alleen bij de voornaam noemen, op twee na, dat zijn Cees Moerbeek, die de algehele leiding heeft en een jaar van tevoren al bezig is met het bedenken en het op papier zetten van de routes, het regelen van en afspraken maken met de verzorgingsposten, het aanvragen van de diverse vergunningen enz. enz. en Nico van Etten die het buitengebeuren regelt zoals het pijlen en controleren van de routes en het in goede banen leiden van het parkeren. Twee mannen met vele jaren ervaring en die de klappen van de zweep kennen.

Nu het draaiboek van de M&M wandeltocht met de indeling van de vrijwilligers:

1^e week van mei: inkopen doen, Monique en Ronald.

10 mei: pijlen van de 40 km en delen van de 30 en 20 km, Wim, Freek en Gerard (in de stromende regen).

10 mei: spullen uit magazijn halen, Rob.

11 mei: pijlen 5, 10, 15, 20 en 25 km, Nico Cees en Gerard.

11 mei: inrichten startbureau TRIAS VMBO School, Piet, Ed, Hans, Peter, Gerard, Cees en Freek.
inrichten buffet TRIAS VMBO School, Monique en Ronald.

11 mei: inrichten verzorgingspost bij de familie Beijer, Cees en Gerard.

12 mei: 07.00 uur parkeerbeheer, Nico, Harry en Eduard.

13 mei: 07.00 uur parkeerbeheer, Nico, Willem en Jaap.

12 mei: parkoerscontrole fietsend, Nico, Harry, Freek, Wim en Eduard.

13 mei: parkoerscontrole fietsend, Nico, Harry, Freek, Willem en Thea.
parkoerscontrole lopend 06.30 uur Cor.

13 mei: 12.00 uur, pijlen ophalen 20, 25 30 en 40 km, Harry en Willem

13.45 uur, pijlen ophalen 15, 20 en 25 km, Freek en Jaap.

15.00 uur, pijlen ophalen 5 en 10 km, Thea.

12 en 13 mei: 07.00 uur, bezetting startbureau TRIAS VMBO School Thea, Bets, Ria, Luigia, Ans, Beeuwkje, Trix, Margreet, Norrie, Olga, Hennie, Ans, Nel, Ed, Cees en de families Weegenaar en Van Lom (NHWB).

12 en 13 mei: bezetting buffet TRIAS VMBO School, Monique, Margot, Ronald, Kelly.

12 en 13 mei: bezetting controle/verzorgingspost Familie Beijer, Bep, Jannie en Gerard

12 en 13 mei: EHBO, Mieke, Dirk, Ralf, Anton, bij de familie Beijer en Nico (parkoers)

12 en 13 mei: conciërge TRIAS VMBO School, Peter.

13 mei: 17.30 uur, sluiting startbureau, opruimen e.d. 18.30 naar huis. Einde van twee lange maar mooie dagen. Volgend jaar weer? JA!!!

Dit is het schema voor de ruim 40 vrijwilligers die, door hun inzet, het mogelijk maken dat de wandelaars beide dagen van een mooie wandeltocht konden genieten.

Natuurlijk mag ik ook de voorlopers niet vergeten die in de voorgaande weken de diverse routes hebben voorgelopen en gecontroleerd. Al de genoemde en niet genoemde vrijwilligers namens alle wandelaars, een welgemeend HARTELIJK DANK!

Mijn doel met dit kijkje achter de schermen is de wandelaar een indruk te geven van het vele werk dat deze kanjers doen, die soms meer dan tien uur per dag bezig zijn geweest. En als er zich problemen voordoen of iets fout gaat tijdens een wandeltocht, bedenken dat het goedwillende amateurs zijn die zich belangeloos inzetten voor een goed resultaat.

Willem Deumer

Reacties:

Beste organisatoren van de Molen- en Merenwandeltocht,
Ik wil jullie allen van harte bedanken voor de perfecte tocht die jullie dit weekend hadden georganiseerd.

Een prachtige route, duidelijk gepijld, goede horeca (soms zelfs met een speciaal wandelmenu!), bij de finish live muziek, alles tot in de puntjes verzorgd!

Dank voor de heerlijke dag die jullie mij (en mijn man en dochter) hebben bezorgd.

Wat ons betreft tot volgend jaar,

Els van Dam, Leiden

Hoi Kanjers,

M'n vriendin en ik hebben gisteren de molen en merentocht gewandeld. We hebben genoten! Het weer was prachtig, evenals de wandelroute. Alles was keurig verzorgd.

En aan het eind van de tocht werden we ook nog onthaald op live-muziek.

Onze complimenten!!!

groetjes, Aly Heijltjes.

VLIETPOLDER BIJ AVOND. 16 MEI.

In tegenstelling tot de weersvooruitzichten enkele dagen vóór de uitvoering, bleek de Vlietpolder bij Avond op woensdag 16 mei bij schitterend weer te kunnen worden gelopen. Een verrassende route viel ons ten deel met voor velen enkele onverwachte buitengebieden van de Zaanstreek. Met een dalend zonnetje en fraaie wolkenpartijen is de Vlietpolder in de avond op zijn mooist. Op zo'n moment vraag je jezelf wel af waarom 'slechts' 74 wandelaars kwamen genieten van zo'n zeldzaam mooie avond.

Verrassend was wel dat een echtpaar uit Tienhoven (Utrecht) de moeite had genomen om tijdens het M&M weekeinde ons midweekse programma mee te nemen en tijd had vrijgemaakt om deze avond mee te lopen. Als het even zo uitkomt, zien wij het stel vaker. De belangstelling uit Assendelft (8) en Krommenie (10) viel een beetje tegen. Wormer daarentegen was met 17 personen beter vertegenwoordigd dan Zaandam (16). Bijna hadden de mannen dit keer de overhand ten opzichte van de vrouwen maar tegen zevenen sloeg de balans toch over naar de dames, 38 om 36.



Voor Hans van her Ham was deze tocht nostalgie. Zijn allereerste midweekse wandeling was evenals deze avondtocht vanuit Buurtcentrum A3, met dien verstande dat de tocht toen in de morgen was en tegengesteld. Dan zie je de dingen tóch anders!

WANDELEN OVER WATER. 25 MEI.

Vrijdag 25 mei, één dag voor het Pinksterweekend, organiseert De Laatste Loodjes haar midweekse wandeltocht. Een afwijkende dag, want omdat de laatste tocht in april op maandag gehouden werd, zou de tocht van mei traditiegetrouw eigenlijk op dinsdag gehouden moeten worden. Maar er was een unieke reden voor deze unieke wijziging. Zondag 27 en maandag 28 mei organiseert Staatsbosbeheer het evenement Wandelen over water. Maar speciaal voor de leden van De Laatste Loodjes werd het pad ook vanochtend geopend. Een unieke gelegenheid dus om met elkaar van dit spektakel te genieten.

We zouden eigenlijk starten bij Kanovereniging De Zwetplassers, maar door werkzaamheden daar kon dat niet doorgaan. Dus werd de start verplaatst naar de kantine van de Wormer Vendeliers aan de Knollendammerstraat in Wormer. Wat boften we met het weer vandaag. Staande in het zonnetje onder een blauwe lucht kon Piet Aafjes alle aanwezigen hartelijk welkom heten. Na even gewezen te zijn op het feit, dat de tocht nu natuurlijk op een ander punt van de routebeschrijving startte, gingen we om tien uur van start.

Via de Zaanweg liepen we langs de Zaan naar het station Wormerveer. Aan het eind van het tunneltje ging de route naar het veenweidegebied Guisveld. Boswachter Eric van Gerrevink van Staatsbosbeheer stond met plezier te kijken hoe de leden van De Laatste Loodjes "zijn" gebied betraden. Het is op zich al apart gevoel om te lopen in een natuurgebied, dat gewoonlijk niet toegankelijk is.

En helemaal mooi is, dat Staatsbosbeheer een pad heeft weten uit te zetten van 4 kilometer. Dit was alleen mogelijk door oversteken te creëren met boten, die de twee wallenkanten met elkaar verbonden en tijdelijke bruggetjes. Maar het hoogtepunt van de tocht is een vrij lange verbinding midden door een ven door middel van een soort brug, die net iets onder het wateroppervlak lag. Hierdoor had je het gevoel, en zo zag het er vanaf de kant ook uit, alsof je over het water wandelde. Er zijn hier dan ook heel wat foto's genomen. Zo iets zie je immers nooit!

Veel te vlug naar mijn zin (en ik was niet de enige, hoorde ik later) waren we weer aan het eind van dit aparte pad. Het tunneltje onderdoor en daar stonden we weer in de bewoonde wereld. Wat opvallend was, is dat de hele groep uiteen gevallen was. Iedereen heeft op zijn eigen manier dit deel van de wandeling gelopen. De ene flink doorstappend, de andere al fotograferend en weer anderen met een tussenstop op één van de bankjes die aanwezig waren.

De terugtocht vanaf het station ging – na een stukje over de Wandelweg via enkele straatjes naar de Zaanbrug. Langs het gebouw van Accounting Plaza (dat enkele jaren onderdeel van AHOLD geweest is) ging de tocht naar een prachtig bomenlaantje. Vervolgens een stuk nieuwbouw van Wormer door om zo op de wekelijkse markt van Wormer te belanden. Druk, maar gezellig. Ook het Rietgorpad (vanaf De Zwetplassers richting de Knollendammerstraat) was een genot om te wandelen. Het uitzicht over het Zwet is onbetaalbaar.



En zo kwamen we uiteindelijk toch weer bij het clubhuis van de Wormer Vendeliërs aan en was de wandeling ten einde. Aan deze tocht hebben totaal 104 wandelaars deelgenomen. Hiervan kwamen de meesten uit Zaandam (26 personen), direct gevolgd door 25 personen, afkomstig uit Wormer. Ook mochten we weer twee nieuwe leden verwelkomen bij de club.

Naast het unieke karakter van de tocht zelf, heeft zich nog een uniek feit voorgedaan. Voor het eerst sinds de

start van de midweekse wandelingen waren dit keer de mannen in de meerderheid. Er namen namelijk 51 dames deel, maar 53 mannen! Heren, gefeliciteerd!
Cilia Gravemaker.

PINKSTER DRIE-TOCHT. 29 MEI.

Een aantal, het tussendoortje waardig.

Onder ideale weersomstandigheden vertrokken op dinsdag 29 mei jl. vanuit het Buurthuis 'De Veldschuit' 60 deelnemers op de 2^e PinksterDrieTocht van Zaandam naar Purmerend. Zo warm als het gedurende de dagen ervoor was geweest, was het nu gelukkig niet maar nog wel goed weer om 'in het kort' te gaan. Het aantal deelnemers betekende wel bijna een verdubbeling ten opzichte van verleden jaar, toen de teller op 32 bleef steken.

Toch leek de animo aanvankelijk te gaan tegenvallen. Op 2^e Pinksterdag hadden zich slechts 30 personen ingeschreven. De vermelding in het Noord-Hollands Wandelprogramma echter werpt toch zijn vruchten af want op de wandeldag zelf mochten wij naast de 9 DLL leden tevens nog 21 wandelaars van buiten de Zaanstreek begroeten.

Deze kwamen uit Purmerend (6), Amsterdam (4), Badhoevedorp (2 hadden een aankondiging in het plaatselijke weekblad gelezen) en Obdam (2).

Ook wandelaars uit Andijk, Avenhorn, Broek in Waterland, Naarden, Venhuizen en IJmuiden behoorden tot de deelnemers.

Onderweg bleef de groep vrij aardig bij elkaar.

Dick Koning als 'marsleider' had de zaak goed onder controle terwijl de achterstand van de groep waarvan Dick Slot de 'rode lantaarn' mocht hanteren minimaal was.

Na afloop maakten velen op het zonnige terras van 'De Drie Zwanen' gebruik van het menu van de dag of gewoon koffie met appelgebak.



Mocht je in het bezit zijn van Internet, vergeet dan niet even op onze website te kijken naar die fraaie fotoreportages van Ben en Anke Hooijschuur, Tini Neves en Thea van Delft.

AVONDVIERDAAGSE 2012 GESLAAGD. 4 – 7 JUNI.

De 69^e Avond4Daagse van Zaanstad kan weer als zeer geslaagd de boeken in. Dit jaarlijks terugkerend evenement trok maar liefst 1078 deelnemers en zoveel hadden we er in de afgelopen zes jaar niet meer gehad. Verdeeld over de drie afstanden vertrokken op 4 juni jl. 663 op de 5 km, 393 op de 10 km en slechts 22 op de 15 km.

Gelukkig mochten we weer een paar nieuwe scholen als deelnemer begroeten maar de belangstelling bij het lager onderwijs blijft minimaal. Je krijgt de leerkrachten niet zo gauw meer vier dagen achter elkaar op de been voor een naschoolse activiteit.



Van onze vereniging mochten we 42 inschrijvingen noteren. Daarvan mochten Ronald van der Leek en Cees Moerbeek na afloop hun 37^{ste} kruisje in ontvangst nemen.

De weersomstandigheden tijdens de eerste drie wandeldagen waren uitstekend. Alleen op de laatste avond vond de traditionele muzikale intocht plaats in de gietende regen.

In de Avond4Daagse zat ook muziek. Op initiatief van het 'Zaans Cultuur Plein' werden de wandelaars in het kader van de Week van de Amateurkunst (WAK) elke dag muzikaal onthaald. Op de eerste avond zorgde het dweilorkest 'De Zaanse Zwabbers' voor de vrolijke noot op het Marktplaatsplein in Wormerveer. Dinsdagavond was het de beurt aan de folkband 't Gevolg op de parkeerplaats bij

station Koog Bloemwijk. Voor de scholen De Golfbreker en de Piramide was dit aanleiding om hier een limonadepost te installeren.

Woensdagavond werden de wandelaars in het Jagersveld verrast door de Harmonie Apollo. Een heel orkest van wel 16 mannen en vrouwen zorgden voor veel vrolijkheid.

Op de slotdag brachten de kinderkoren De Toonladdertjes en Toontje Hoger het Avondvierdaagselied ten gehore. Een lied geschreven door stadsdichter Bas Huslage en gecomponeerd door Mark Nieuwenhuis. De koren hadden tijdens de muzikale intocht in ieder geval een droog plekje gevonden onder het viaduct van de A3 in de Koog.

Onze dank gaat in dit geval uit naar de medewerkers van het Zaans Cultuur Plein.

Grote dank ook aan de vele vrijwilligers van De Laatste Loodjes in de buitendienst (bijhouden van de parkeerplaatsen en verkeersregelen) en de wandelgroep ZBSV in de binnendienst (inschrijvingen en starttafels). Jammer was het alleen dat er in de praktijk minder verkeersregelaars in actie konden komen dan tijdens de cursus aanwezig waren. Dat had te maken met het feit dat bij de oproep vergeten was te vermelden wanneer nou wel precies de A4D gehouden zou worden. Toen deze in januari werden genoemd, bleek een aantal mensen juist in die periode vakantieafspraken te hebben gemaakt. Bovendien vielen er door ziekte nog enkelen buiten de boot. Met veel pijn en moeite moesten de draaiboeken vele malen aangepast worden tot zelfs op de eerste wandelavond aan toe.

Voor de 70^{ste} Avond4Daagse in 2013, welke gehouden wordt van 3 tot en met 6 juni, zoeken wij opnieuw verkeersregelaars. Ook van degenen die dit jaar hun werk hebben gedaan, horen wij graag of hun werk een vervolg krijgt in het nieuwe jaar. Want niets is vanzelfsprekend. De verkeersregelaarscursus zal in de maand januari plaats vinden. Opgaven s.v.p. bij Cees Moerbeek.

DE VLONDERROUTE. 19 JUNI.

Dinsdag 19 juni 2012, vandaag de 6^e midweekse wandeling van dit jaar. Vandaag is de start vanuit het buurtcentrum 'De Poelenburcht' in Zaandam. We zijn hier al eens eerder gestart maar vandaag is het, door verschillende wegwerkzaamheden, met de auto moeilijk bereikbaar. De grote vraag was; hoeveel wandelaars zullen er komen? Morgen begint immers de 4Daagse van Alkmaar, en velen zullen vandaag een rustdag nemen om morgen fris en fruitig te kunnen starten. Desondanks vonden 96 wandelaars de weg naar het buurtcentrum. Het aantal deelnemers valt ons eerlijk gezegd een beetje tegen. Mooier kon het weer toch niet zijn, of zou tóch de 4Daagse van Alkmaar roet in het eten gooien?

Indien hierop bevestigend wordt geantwoord, dan moeten we voor 2013 eigenlijk niets in diezelfde week organiseren. Maar in concept staan er, evenals deze week, twee tochten op het programma. Van de 96 deelnemers waren er 85 lid en was 62% van het zwakke geslacht. 18% kwam van buiten de Zaanstreek. Het gaat niet hard maar we noteerden toch weer een nieuw lid.

Om tien uur worden we welkom geheten door onze voorzitter Piet Aafjes, en na enkele huishoudelijke mededelingen wordt Cees Moerbeek naar voren geroepen (hij stond al naast Piet) voor een kleine huldinging voor zijn 100^{ste} Midweekse Wandeling (1000 km). Hierbij wordt hem een fraaie oorkonde overhandigd. Hierna kunnen we vertrekken en onder uitstekende weersomstandigheden zetten de 96 wandelaars zich in beweging, hieronder bevindt zich tot veler verrassing ook Cees, die na een lange revalidatietijd het weer eens gaat proberen hetgeen hem na afloop goed is bevallen. De wandeling doet zijn naam eer aan want spoedig komen we bij de eerste vlonder bij de Linnaeusstraat.



Na diverse schelpenpaden en o.a. de Peperstraat komen we bij de tweede vlonder, de promenadevlonder langs de Zaan. Via de Dr. Schaepmanstraat en het In 't Veldpark komen we in de Heemtuin, een 57 jaar jong stukje paradijs in het hart van Zaandam. Hier krijgen we de derde serie vlonders door een afwisselend stukje natuur. Kris kras door de Heemtuin, over schelpen- gras- en houtsnipperpaden bereiken we het einde van dit schitterend stukje natuur. Weldra bereiken we de vierde serie vlonders als we richting Schepenlaan gaan. Deze vlonders zijn aan beide kanten begroeid met manshoog riet en dito brandnetels die er voor zorgen dat vele handjes de hoogte in gaan om te voorkomen dat men door deze planten wordt geprikt. Het is een mooi gezicht al deze handjes boven het riet te zien uitkomen. Hierna nog een klein stukje lopen en we bereiken na ruim anderhalf uur 'De Poelenburcht'. Het einde van een mooie tocht waarvoor we De Laatste Loodjes weer hartelijk danken. Ik wil dit verslag eindigen met alle zieken en geblesseerden een voorspoedig herstel te wensen en de wandelaars die de komende dagen de 4Daagse van Alkmaar lopen of varend met de kano (Piet Aafjes), veel succes te wensen, en ik hoop dat ze net zulk mooi weer hebben als wij deze dag hebben gehad.

Willem Deumer

MIDZOMERWANDELING. 21 JUNI.

Overvloedige regenval, onweer en windstoten.

Het was weer eens zover. Voor de langste dag van het jaar werd voor de verandering weer eens een 'weeralarm' afgegeven. Na een benauwd warme woensdag, zou voor donderdagavond 21 juni, juist op het moment dat wij onze Midzomeravondwandeling op het programma hadden staan, de koude lucht precies boven Noord-Holland in botsing komen met de warme lucht. Overvloedige regenval, onweer en windstoten zouden ons ten deel vallen.

Op zo'n moment ga je dan de 'Buienradar' raadplegen. Je gelooft je ogen niet. Het lijkt allemaal nog wel mee te vallen. In de vooravond miezert het een beetje maar tussen 19.00 en 21.00 uur bevindt het centrum van de 'ellende' zich nog ten zuiden van het Noordzeekanaal. Als we een beetje op tijd starten lopen we het ergste net mis. We wagen het er op en nemen geen actie tot afgelasting van de wandeling.

Helaas blijkt de animo voor deze Midzomeravond wandeling minimaal. De weersvoorspelling heeft zijn werk gedaan en degenen die overdag in Alkmaar hebben gelopen vinden één wandeling op een dag voldoende. Geef ze eens ongelijk. Voor de 15 km waren er 9 liefhebbers en voor de 10 km totaal 20. Vanwege het naderend onheil geven de meesten, ook die van de 10 km, er de voorkeur aan om direct na inschrijving te vertrekken. De overgebleven twaalf deelnemers op de 10 km vertrekken klokslag zeven uur en krijgen anderhalf uur later, dus op een tijdstip dat volgens de buienradar nog kurkdroog behoort te zijn, bijna de hele voorraad water die op dat momnet in de lucht aanwezig is over zich heen. Maar niet alleen deze groep heeft met dit natuurgeweld te maken. Ergens op de Lagedijk tussen de Kanoverhuur de Aker in Uitgeest, die 's avonds speciaal voor onze 15 km lopers geopend is, en Krommeniedijk, krijgen André en Henny van der Ende en Gretha Sluijs en haar Anne, als laatste deelnemers op de 15 km, diezelfde vloedgolf over zich heen.

Ondanks dit natuurgeweld melden zij zich als verzopen katten keurig bij de organisatie af. De warme douche wacht op de Robert Koch- en Jutestraat.

Voor 2013 kunnen we allemaal weer meelopen. Dan staat de wandeling gepland op de maandag 24 juni, een week ná de Alkmaarse Vierdaagse.

GUISVELD BIJ AVOND. 27 JUNI.

Niet alleen koeien zijn kuddedieren.

Onder werkelijk ideale weersomstandigheden meldden zich op woensdag 27 juni 89 deelnemers voor de 'Guisveld bij Avond' route. Wat een verschil met de week daarvoor toen de regen met bakken uit de hemel kwam. Nu een heerlijk zonnetje en een temperatuur van een graad of twintig.

De naam zegt het al. Het Guisveld, een prachtig veenweidegebied dat regelmatig in beeld kwam ter rechterzijde van de wandelaars. Het was gewoon genieten geblazen. Helemaal toen langs het fietspad richting Forbo een hele kudde koeien aan de andere kant van de sloot met ons mee draafde. Uitgelaten waren die dieren toen zij constateerden dat niet alleen koeien kuddedieren zijn.

Rond kwart voor tien had iedereen de klus van 10 km weer geklaard. Opvallend was dat men zeker nog een half uur gezellig zat na te 'borrelen' bij onze gastheer en -vrouw van Simson.

De belangstelling van niet Zaankanters was minimaal (8). We noteerden 7 deelnemers die voor het eerst kennis maakten met onze Midweekse wandelingen. Daarnaast een echtpaar uit Assendelft, dat zich na twee keer 'stagelopen' als lid meldde.

VOORDEURROUTE VAN AMSTERDAM. 4 JULI.

Woensdag 4 juli 2012, alweer het 4^e midweekse tussendoortje van onze onvolprezen wandelvereniging De Laatste Loodjes. Vandaag heeft Cees, onze parcoursbouwer, Beverwijk uitgezocht als startplaats. De weersvoorspellingen zijn gunstig, 's morgen zon en in de loop van de middag kans op een regen of onweersbui. Het laatste bleek loos alarm te zijn. De start is om 10.00 uur bij het NS-station Beverwijk, waar de eerste wandelaars zich al om kwart over negen melden en daarna volgen er meerdere wandelaars die met fiets of auto komen. De treinreizigers komen omstreeks 9.45 uur aan en de laatste loper meldt zich klokslag tien uur. Hierna gaan 59 wandelaars op pad voor de 20 kilometer lange Voordeur Route. Het eerste deel van de tocht voert ons door Velsen-Noord naar de pont over het Noordzeekanaal die ons vlug, veilig en voordelig naar de overzijde brengt waar we bij Bastiaanse Friture onze eerste stop hebben. Hier kunnen we genieten van een lekker kopje koffie. Door een tegenslag (verstopte afvoer) duurde het even voor allen waren voorzien van koffie. Inmiddels is de temperatuur gestegen tot zomerse waarden en menig zweetdruppeltje verschijnt op de voorhoofden van de wandelaars. Nadat iedereen zijn koffie, thee of iets anders op heeft vervolgen we onze weg langs het Noordzeekanaal naar de kop van de haven in IJmuiden. Rechts van ons het sluisencomplex en daarachter het fabrieksterrein Tata Steel Europe dat in 2007 Corus heeft overgenomen. Wij bevinden ons nu echt bij de voordeur van Amsterdam en zien in de Noordersluis het grote cruise schip Oriana van P & O Cruises dat richting Amsterdam gaat.



Als we bij de kop van de haven zijn gearriveerd, zijn er bijna 9 km afgelegd.

Hier vandaan brengt de watertaxi 'Koningin Emma' ons naar de overzijde van de haven. We varen hierbij rond het Forteiland. Ten tijde van de bouw van het Fort was er maar één kanaal richting zee. Het Fort bij IJmuiden, gelegen in de hoek gevormd door de noordelijke oever van de binnenhaven van het Noordzeekanaal en het Noordzeestrand. Men begon met

bouwen rond 1881 en in 1888 was het fort klaar voor gebruik. In 1929 worden de Noordersluizen aangelegd met een tweede kanaal naar zee. Dit is het Noorderbuitenkanaal, maar nog niet helemaal zoals we dat nu kennen. Hierdoor komt het eiland daadwerkelijk op een eiland te liggen. Op 14 mei 1940 capituleert Nederland en komt het Fort en het eiland in Duitse handen. Eind 1941 besluit het Duitse opperbevel tot aanleg van de Atlantikwall langs de bezette Europese westkusten van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. IJmuiden wordt vanwege zijn haven tot "Festung" verklaard.

Het Duitse begrip Festung is een strategisch belangrijk gebied dat maandenlang zelfstandig stand moet kunnen houden. Het Forteiland wordt de kern van deze Festung IJmuiden.

Op het eiland worden 37 bunkers gebouwd. In drie van deze bunkers staat geschut opgesteld gericht op zee met een reikwijdte van 18 km.

In 1967 besluit men om t.b.v. de scheepvaart het Noorderkanaal te verbreden. Hiermee wordt het eiland voor tweederde afgegraven en wordt ook tweederde van de Duitse bunkers gesloopt. Vervolgens blijkt de geweergalerij van het fort ook nog te storen op de radar van de havenleiding en wordt deze ook gesloopt. Het puin hiervan wordt gedumpt in de droge gracht die het fort omgeeft. Hiermee lijkt het lot van het Forteiland bezegeld.

Rond 1996 begint er binnen Nederland toch een vorm van cultuurhistorisch besef te komen. In het jaar daaropvolgend wordt door bijna 300 werkgeesterten al het puin uit de droge gracht van het fort gehaald en krijgt deze dus ook weer haar originele uiterlijk. De gesloopte borstwering wordt ook weer hersteld en ook hiermee is weer een deel gerestaureerd.

In de jaren er na worden er delen van het fort weer teruggebracht in de originele staat. Leerlingen van een technische school restaureren ramen in het fort en op de plek waar ook de landzijdekoepel zat wordt een houten koepeldak geplaatst. In 2000 wordt het fort voorzien van vaste stroom en wordt een bezoek aan het Forteiland voor het eerst mogelijk.

Nadat de watertaxi ons aan de overzijde heeft afgezet gaan we verder over het strand naar Wijk aan Zee voor de lunchpauze bij strandpaviljoen 'De Zwaardvis'. De temperatuur is inmiddels opgelopen tot tropische waarden en menigeen zoekt verkoeling in de schaduw.

Na de lunch de laatste etappe naar Beverwijk. Om Wijk aan Zee uit te komen, nemen we niet de gemakkelijkste weg terug. Nadat we het strand achter ons hebben gelaten, gaan we rechtsaf het steil omhoog lopend Snijderspad op. Dit fraai gemarkeerde duinpad komt uit op de asfaltweg die auto's tot de Noordpier brengt. Aan de overzijde zien we nog net het beeldenpark 'Een Zee van Staal',



dat in 1999 werd geopend. Wij prefereren echter het pad over het Paasduin (dus weer klimmen), met zijn prachtige uitzicht over Wijk aan Zee, om uiteindelijk op de Zeeweg naar Beverwijk uit te komen. Via het Westerhout Park, waar we in februari midweeks (Westerhout Route) actief waren, zijn we omstreeks 15.30 uur, moe en bezweet, terug bij station Beverwijk.

Het einde van een mooie, warme en zware tocht, die alle moeite meer dan waard was. Willem Deumer.

DE VURIGE STAARTROUTE. 11 JULI.

Woensdag 11 juli 2012, een regenachtige dag. Vandaag hebben we de 7^{de} Midweekse Wandeling van 2012. Normaal is de start in de Zaanstreek maar eenmaal per jaar zoeken we een startplaats daar buiten. Ditmaal is de start in het Leeghwaterbad (eigenlijk een rare naam want het bad is vol, maar 'what is a name'), aan het Leeghwaterpark in Purmerend. Ondanks het slechte weer komen er toch nog 62 (over)moedige wandelaars aan de start.



Na een kort welkomstwoord door de voorzitter, Piet Aafjes, en een bloemetje voor de 12.000^{ste} midweekse wandelaar, Yvonne Hartgers, gaan we met veel regen op pad. Spoedig bereiken we het Oudelandsdijkje en gaan langs de Purmer Ringvaart richting Ipendam. Ipendam is een dorp in de gemeente Waterland, in de provincie Noord-Holland. Het aantal inwoners bedraagt circa 1780. Ipendam is in de 12e eeuw ontstaan, toen een dam werd gelegd in het riviertje de Ijp. De naam is hiervan afgeleid. Tot 1991 was Ipendam een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd het grondgebied deels bij de gemeente Waterland gevoegd, en deels bij de gemeente Landsmeer.

Lopend over het Oudelandsdijkje zien we aan de rechterzijde de Vurige Staart, een kleinschalig poldergebied met weinig begroeiing. In Ipendam, waar het inmiddels droog is geworden, steken we de Purmer Ringvaart over en lopen via de Purmerdijk en de Westerweg naar het Purmerbos. Het Purmerbos, eigendom van Staatsbosbeheer, is ongeveer 20 jaar geleden aangelegd en is c.a. 150 ha groot. Na het Purmerbos bereiken we weer Purmerend en lopen door de wijk Purmer-Zuid om na 1 uur en 45 minuten het (volle)Leeghwaterbad te bereiken.

Onderweg kwam Bertus Burger nog vervelend ten val en liep een lelijke handwond op. Het EHBO kistje bij de AED apparatuur, bemand door Dick Koning, kwam gelukkig goed van pas.

Ondanks de regen en die valpartij is het toch een mooie wandeling en zien we toch weer een stukje Nederland waar je anders niet gauw zult komen.

Na het afstempelen van de wandelboekjes, gaan we weer huiswaarts.

Willem Deumer.

Deze en meer verslagen kunt u ook vinden op- onze website, waar u ook van deze tochten een groot aantal foto's kunt aantreffen.

DE EGMOND ROUTE. 8 AUGUSTUS.

Woensdag 8 augustus 2012, vandaag het vijfde **midweekse tussendoortje**. Ditmaal is de start bij het NS-station Heiloo waar de alhier wonende Johan Wolvers een zeer fraaie tocht van ongeveer 20 km heeft uitgezet. De start is, na een welkomstwoord van Cees, klokslag 10.00 uur en 50 wandelaars gaan op stap. Het weer is prima, veel zon afgewisseld door wolkenvelden en een zacht briesje.

"Heiloo. (van: Heilig loo = heilig bos). Deze naam komt van het feit dat dit waarschijnlijk een heilig bos is geweest voor de Germanen 2000 jaar geleden. Er is echter ook een andere verklaring voor de naamgeving. Daarbij wordt "loo" geassocieerd met een hoger gelegen locatie, zoals de locatie van de Witte kerk. Deze ligt niet, zoals ooit verondersteld, op een terp, maar op een duintje. Eén van de bekende inwoners van Heiloo is Jos Brink die op 19 juni 1942 hier geboren is en op 17 augustus te Amsterdam overleden".

In Egmond Binnen lopen we langs de achterzijde van de Abdij van Egmond, de plek waar al sinds het jaar 950 een abdij stond. De Sint Adelbertabdij is de oudste abdij van Holland, gesticht aan het begin van de tiende eeuw door graaf Dirk I van Holland. De abdij ontwikkelde zich in de Middeleeuwen tot een belangrijk religieus en cultureel centrum in Holland, met een omvangrijke bibliotheek. De Sint Adelbertabdij is een Benedictijnerabdij in Egmond-Binnen. De overblijfselen van de heilige Adelbert van Egmond rusten onder het altaar van de abdijskerk.

En even verderop bevindt zich de Sint Aelbertspuit. Toen in het jaar 922 de beenderen van Adelbertus werden opgegraven, wilde er een bron op. Het werd een heilige bron waar velen genezing zouden vinden. We zetten onze tocht voort en gaan noordwaarts langs de Herenweg naar de buurtschap Rinnegom. "Rinnegom is een woonplaats in de gemeente Bergen, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De plaats heeft ± 210 inwoners. De plaats komt in de 11e eeuw voor als Rinighem, in 1162 als Rinnighem en Rinninghem. De plaatsnaam zou verwijzen naar een woning (heem) van ene Rinno. Ook wordt gedacht aan de mogelijkheid dat hier ooit de Rijn uitmondde.

Kort daarna zoeken we het duingebied op richting Egmond aan Zee. Hier hebben we 11,4 km afgelegd zodat het tijd wordt voor een pauze in strandpaviljoen 'De Schelp'. Na de pauze gaan we over het strand noordwaarts en maken aan de buitenkant van het dorp een omtrekkende beweging naar Egmond aan de Hoef. Dat gaat overigens niet zonder slag of stoot want Johan heeft halverwege nog een pittig duintje gevonden. Het was even afzien, maar de moeite werd ruimschoots beloond door een prachtig uitzicht over het Noord-Hollands landschap. In Egmond aan den Hoef nemen we het Nachtegalenlaantje langs de voormalige molen en komen zo bij het Slot op den Hoef uit. "Slot op den Hoef (kasteel Egmond). Het eerste kasteel werd in de elfde eeuw gebouwd, en werd rond 1205 verwoest. Het werd herbouwd en versterkt, maar werd in de veertiende eeuw opnieuw verwoest, waarna het nogmaals herbouwd werd. In 1573 werd het in opdracht van Willem van Oranje verwoest door de Geuzen. Het kasteel, dat eerst nog gedeeltelijk bewoonbaar was, werd in 1798 verkocht voor de sloop, met uitzondering van de Rentmeestertoren. Ruim dertig jaar later viel ook deze toren onder de slopershamer, op het fragment na dat er nu nog staat.". Hierna laten we de bebouwde kom achter ons en begeven ons weer op dijkes met vele overstapjes. Hoeveel we er deze tocht hebben gehad?, het waren er velen. We lopen nu langs de Hoevervaart en opnieuw de Egmonder Binnenvaart. Aangekomen op de Heilooër Zeeweg nemen we de kortste weg richting station dat we omstreeks half 4 bereiken. Bij het station aangekomen wordt Johan door vele wandelaars bedankt voor zijn mooie tocht. Dankzij Johan hebben we weer een mooi stukje natuur van onze provincie gezien. Johan, nogmaals bedankt!!!

Willem Deumer.

WANDELERVARINGEN VAN LEDEN:

Van Thea Breman ontvingen we twee teksten, één over “Wandelingen op het Noord-Hollandpad” en “Impressie Rondje Ameland”.

Thea stopte ruim een jaar geleden met werken en kreeg onder meer een paar boekjes over lange afstandspaden, waaronder het Noord-Hollandpad, dat loopt van Texel via Den Helder, Kolhorn, Driehuizen, Halfweg, Abcoude naar Huizen. Zij is op 15 maart begonnen en maakt in de volgende maanden de route af. (Voor volledige relaas zie website).

Begin dit jaar zag zij op de site van VVV Ameland dat op 2 juni voor de 16^e keer het “Rondje Ameland” gelopen zou worden. In 1994 als “gekkigheidje” in de kroeg ontstaan. De start en finish waren in Hollum. Een prachtige en goed verzorgde tocht, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Van 17 t/m 20 juli was er natuurlijk weer de **4-daagse van Nijmegen**. Anke en Ben Hooijschuur hebben daar zoals

gewoonlijk weer een mooi verslag van gemaakt. Voor de volledige teksten zie onze website

www.wsvdelaatsteloodjes – wandelverslagen – wandelverslagen van leden.



JAARLIJKS DAGJE UIT MET DE BUS. VAREN DOOR DE BIESBOSCH.

ZATERDAG 13 OKTOBER gaan we weer gezellig met de bus lekker een dagje uit zoals we dat ieder jaar gewend zijn. Dit jaar gaan we naar het prachtige natuurgebied De Biesbosch.

Na een koffiestop in Ameide, gaan we in Drimmelen aan boord van een luxe rondvaartboot, waar we ook de lunch met koffietafel zullen nuttigen. Via Woudrichem en Bommelerwaard dineren we in de buurt van Utrecht, waarna we omstreeks 21.00 uur weer in “ons Saentje” terug zullen zijn en de omgekeerde **opstappunten** als uitstappunten zullen gebruiken.

08.00 uur oude NS station krommenie bij “De Remise”

08.05 uur NS Wormerveer

08.10 uur NS Koog/Zaandijk

08.15 uur NS Koog Bloemwijk

08.20 uur oude busstation Zaandam

08.30 uur NS Kogerveld

Wilt u ongeveer 10 minuten voor vertrek aanwezig zijn.

U kunt zich opgeven bij Dick Koning 075 - 7714299

of via de mail d.koning9@upcmail.nl met vermelding van uw opstapplaats.

Het inschrijfgeld kunt u betalen op giro nr. 905248 t.n.v. De Laatste Loodjes Zaandam. (ZIE PAG. 2).

Onder vermelding van BIESBOSCH. Uw inschrijving is compleet na ontvangst in het inschrijfgeld.

Voor leden bedragen de kosten **€ 40,00** per persoon, voor introducees **€ 50,00**.

Vol is vol. Wie het eerst komt.....

V A R I A:

DEELNEMERS MEERDAAGSE TOCHTEN.

Diverse DLL-leden deden of doen mee aan meerdaagse wandeltochten. Het verzoek aan hen is om dit even door te geven aan “verzamelpunt” Dick Koning. Dit kan bij voorkeur per mail maar mag ook telefonisch. (Zie pag. 2).

In de volgende DLL-INFO kunnen we dan een overzicht geven van onze mensen die onze vereniging vertegenwoordigd hebben in vele delen van Nederland en misschien ook wel daarbuiten.

PROBLEMEN MET UW COMPUTER ???



Hebt u problemen met uw computer of behoefte aan wat extra Windows lessen aan huis? Onze eigen DLL-webmaster Hans van der Ham kan u wellicht helpen.

Voor meer informatie kijkt u op van-der-ham.net/pchulpaanhuis.htm of bel 0631192656.

Natuurlijk kunt u hem ook tijdens een wandeling even gewoon aanspreken.

PC HULP AAN HUIS.



“MAGIC FINGERS” VAN HANS

NIEUWE VOORRAAD T-SHIRTS EN PETJES.

ZE ZIJN ER WEER!!!!



Een ruime partij **DLL wandelpetjes** met DLL-logo, van zeer goede kwaliteit tegen een prijs waar je geen nee tegen kunt zeggen. € 2,50. De ruime klep, met retroflecterende rand voor de veiligheid in donker, beschermt je overdag tegen zonlicht in je ogen of tegen de regen in je gezicht of nek. Je kunt kiezen. Het "hoofddekseel" is gemaakt van een heel goed ventilerende en zonwerende stof, die ook nog eens goed vocht opneemt en afvoert. Naast het nut en gemak van zo'n petje is of wordt het gegarandeerd een collectoritem. Dus..... bij de eerste de beste gelegenheid bij een DLL wandeltocht aanschaffen of bestellen bij Dick Koning.

ZE ZIJN ER WEER!

De prima kwaliteit **CoolMax T-shirts** met DLL logo op de borst en DLL-tekst op de rugzijde, in de maten S t/m XL. We hebben er voorlopig een honderdtal aangeschaft met een optie op nog 50 stuks. Inflatie of niet, evenals de al jaren onveranderde contributie van € 10,00 per jaar blijft ook de prijs van de CoolMax shirts ongewijzigd, te weten € 15,00.

Ook hebben we nog een aantal heel prettig dragende katoenen T-shirts, vergelijkbaar met de kwaliteit van Adidas of Nike. Vanzelfsprekend ook met DLL logo en rugtekst. De goed vochtabsorberende shirts kosten € 10,00.

Polo's zijn helaas uitverkocht. U kunt de shirts kopen tijdens de diverse DLL-activiteiten of bestellen bij Wouter Geerlings.



Imelde van Diemen is volop in training voor de wandeling naar Santiago de Compostela. Wij wensen haar alvast veel succes toe en we hopen haar ervaringen te horen / lezen als ze terug is. Haar foto's hopen we dan op onze website te mogen zien.



TINE DOUMA ACHTER DE STARTTAFEL

TINE DOEG.....

**EEN RODE ROOS.....
EEN WITTE ROOS.....
EEN BLAUWE ROOS.....
EEN GOUDEN ROOS.....**

**VOOR TINE ENKEL GOUD,
MAAR 61 JAARTJES OUD!
MIDDEN IN HET LEVEN,
ALTIJD ALLES GEGEVEN.**

**STOND VOOR IEDER ALTIJD KLAAR
VOOR DLL WAS ZE ER IEDER JAAR.
NU IS'T VOORBIJ...WAS HET GENOEG,
TINE BEDANKT.... RUST ZACHT...DOEG.**

Wout.

Voor inlichtingen raadpleeg: www.wsvdelaatsteloodjes.nl
de vernieuwde website die 12 augustus precies één jaar bestaat.

*De volgende DLL-INFO verschijnt medio november 2012.
Kopij en foto's kunt u aanleveren tot 1 november .
Redactie DLL-INFO: Wouter Geerlings – Cilia Gravemaker.*